

EVANGELISCHE LECTUURVOORZIENING

миссия родник христианской литературы

April 2020
Bijbels, en christelijke lectuur naar de Oekraïne



Algemeen

Op het moment dat deze nieuwsbrief wordt geschreven zitten we midden in de Corona-crisis. Onze laatste verzending met boeken en Bijbels naar Oekraïne, en Azerbeidzjan heeft plaatsgevonden op 17 maart jl. Vanuit Oekraïne horen we dat de maatregelen in verband met de corona-crisis sterk op Nederland lijken. In sommigen gebieden nog strenger dan bij ons, in winkels moeten bijvoorbeeld verplicht maskers/mondbescherming gedragen worden. Ook kunnen mensen nu geen gebruik maken van openbaar vervoer omdat er niet contant betaald mag worden. De meesten hebben echter geen andere optie en kunnen dus niet naar de stad reizen om naar hun werk te gaan.

Wat is er tussendoor gebeurd?

We mochten voor de Kerst weer veel pakketten verzenden. Er zijn er ongeveer 100 de deur uitgegaan. We weten dat broeders en zusters juist in deze periode een pakket verwachten. We mochten bij ieder pakket een bemoediging voegen d.m.v. een kaart of briefje. Het is mooi dat ook Christel Pellegrom mee heeft kunnen helpen, ze voelt zich betrokken bij het werk wat Arie zo lang heeft gedaan. Hierbij zijn een paar grote verzendingen naar een zuster gestuurd, die gevangenen bezoekt en ook een aantal verzendingen naar enkele kleine christengemeenten. Deze foto kregen we van een christengemeente die iets in de winter voor kinderen hadden georganiseerd.



Brieven. Brieven.....



We hebben in december en januari veel brieven ontvangen, bedankjes maar ook vragen voor bepaalde boeken. We kunnen niet iedereen sturen wat er gevraagd wordt. Het blijkt dat sommige beschouwingen gewoon niet meer te koop zijn. Gelukkig kunnen we andere boeken opsturen en daarvoor zijn deze broeders en zusters ook dankbaar. Een uittreksel uit een brief: 'Ik

dank u hartelijk voor het pakket met de boeken en bureauaccessoires, die ik gisteren, 25 februari, ontvangen heb. Ik ben meteen begonnen met het inpakken van boeken om verder op te sturen. Ik geef de boeken zelfs uit op de markt, waar mijn oude kennissen verkopers

zijn.' En een andere reactie: Vrede zij met u! Mijn naam is Ekaterina. Ik wil zeggen dat ik erg dankbaar ben voor de pakketten die ik ieder jaar krijg. Ik kijk er altijd naar uit. Speciale dank voor de kalenders.

Tot slot een reactie die we net voor Pasen ontvingen: Er is een oude zuster die een ongelovige man heeft. Ze heeft regelmatig boeken van ELV ontvangen. Deze man heeft de boeken gelezen en wil zijn hart aan Jezus geven. Hij vraagt aan zijn vrouw om iedere dag een stukje uit de Bijbel voor te lezen. We zijn blij voor deze oude mensen en geven God de eer hiervoor.

Bezig met...



In de maanden van november t/m januari hebben we veel uren doorgebracht in het magazijn. Vitali is bezig geweest met het ordenen van de opslag. Het blijkt dat we ook boeken en Bijbels hebben in talen waarvoor we geen bestemming hebben om zelf te verzenden. We hebben contact gehad met andere Stichtingen om deze ter beschikking te stellen, zodat ze goed terecht komen. Het geeft ons ook ruimte op de planken. Ook hebben we wat klein speelgoed gekocht, zoals puzzels kleurpotloden. Een kindertehuis kon dit goed gebruiken, naast de kinderlectuur die we hebben gestuurd. We zijn dankbaar dat we het werk mogen doen.

We hebben het al meer gezegd en geschreven, het werk is alleen mogelijk doordat er giften binnenkomen. Dankbaarheid overheerst. We merken dat het eerste kwartaal de giftenstroom is afgenomen ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar. Heeft dat met de crisis te maken? We weten het niet. Zeker is dat onze werkzaamheden kunnen doorgaan omdat de koeriersbedrijven gewoon werken en wij daardoor de mensen die we boeken willen sturen, kunnen bereiken zoals voorheen. Wilt u blijven meebidden voor ons zodat we een juiste selectie mogen maken voor de pakketten die we samenstellen. Bid voor de ontvangers dat ze opgebouwd mogen worden in hun geloof door de lectuur die ze krijgen.

Geloofd zij de Heere, dag aan dag overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid. Psalm 68 vs 20



Namens de Stichting:
Gerrit-Jan van Kleef
Vitali Piskorski en Gulnara Aliev

Meer informatie? Stuur een mailtje naar info@elv-ukraine.nl of bel 040-2217694.
www.elv-ukraine.nl



ELV heeft een beschikking van de belastingdienst als ANBI-Stichting. (Toelating onder Nr. 805612245). Bank: NL19 INGB 0001886522

Stichting Evangelische Lectuurvoorziening, Papaverlaan 7, 5582 AL Waalre
Bank NL19 INGB 0001886522 KvK 41135919